

Wijkcentrum De Pijp

Sinds 1985 ben ik inwoner van De Pijp en maak ik graag gebruik van het prachtige wijkcentrum hier. Het wijkcentrum motiveert mij als lid van de werkgroep De Schone Pijp en bij het organiseren van de jaarlijkse Open Tuinen Dag in De Pijp. De gemeente wil nu wijkcentrum De Pijp sluiten, terwijl er voldoende grond is om deze te behouden.

De medewerkers van het wijkcentrum verbinden. Ze zijn enthousiast en hebben werkdrijf, net als al die bewoners en ondernemers in De Pijp. Hun emotie moet je soms wat kanaliseren, soms wat dimmen en dan weer moet je mensen enthousiasmeren. Dat is de gave van een goed werkend en betrouwbaar wijkcentrum.

Een goedlopende zaak heeft goodwill opgebouwd en dat vraagt jaren van goede communicatie en vakmanschap. Die kun je niet kopen of inhuren; die moet groeien en worden onderhouden. Regelmatig water geven dus. Als de boel opdroogt, kost het veel tijd om dit weer van de grond te krijgen. Zie het als een boom waar van alles in leeft. Die heeft een goede uitstraling voor de buurt, geeft bescherming en is vruchtbaar.

Soms worden bomen gekapt om ruimte te maken voor zogenaamde vernieuwing. Na protest volgt er een herplantplicht en komt er een onervaren jong stammetje dat bij het eerste zuchtje tegenwind omgaat. Ervaring leidt tot standvastigheid, soms een beetje tegen en dan weer met de gemeente. En continuïteit is het toverwoord. Vertrouwen bak je niet even, al ben je nog zo'n goeie ambtenaar.

Het wijkcentrum is het cement tussen de stenen en dat houdt jaren en jaren. Zo moet je een wijk bouwen! Dat werkt, al 50 jaar! Maar nu heeft de gemeente besloten om dit prima functionerende wijkcentrum de nek om te draaien. Hoe dom kun je zijn?

Fred Smit, Amsterdam